



Bij de zondag



Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk:
doet dit, en gij zult leven.

NLB lied 320, couplet 2 en 3

Bij de Bijbellezing aanstaande zondag uit Mattheus 22 vers 34-40.

Start Wintertijd

Let op: dit weekend verspringt de klok. De kerkdienst begint
vanaf nu om **10.00** uur!

Agenda

Vrijdag 25 oktober - 19.00 uur -
Weeksluiting Zantingehof

Donderdag 31 oktober - 20.00 uur
(inloop 19.30 uur) - Rummikub in de
Ontmoetingskerk

Donderdag 7 november - 20.00 uur -
eerste avond Jonathan Sacks (B&O)

Elke vrijdag - Stamtafel

Collecte

1^e collecte Kerk in Actie Zending Ghana

2^e collecte Kerk

3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

Liturgie

27 oktober 2024 – **10.00 uur** Mw.

Berthilde van der Zwaag, Eindhoven

Organist: Harry Bosma

Liederen en Schriftlezing:

Intochtslied: NLB 214: 1, 5 - 8

Zingen: NLB 275: 1, 2, 3, 4, 5

Moment voor de kinderen

Zingen: NLB 867: 1, 2

Schriftlezing: Exodus 34: 4 - 9

Zingen: NLB 319: 1, 2

Schriftlezing: Mattheüs 22: 34 - 40

Zingen: NLB 319: 5, 6, 7

Overdenking

Zingen: NLB 838: 1, 2, 3, 4

Dank- en voorbeden

Slotlied: NLB 791: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zegen

1e Collecte – Kerk in Actie Zending Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen.

Ook leren kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in eigen taal. Dit is voor hen een manier om beter mee te komen op school en zo uit de armoede te ontsnappen.

Gedachtenisviering Ontmoetingskerk

*Koester de namen, die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons*

Op zondag 3 november a.s. gedenken we onze dierbaren. We noemen de namen van de gemeenteleden van wie we in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen, maar er is eveneens ruimte om zelf namen aan te dragen, die hardop mogen klinken in deze viering. Misschien van iemand die in eigen kring in het afgelopen jaar overleed, of alweer veel langer geleden en wiens naam nog maar heel weinig genoemd wordt.

U mag deze namen mailen naar dominee.gras@gmail.com.

Muziek in de kerk met Kerst - oproep



Speel je een muziekinstrument en lijkt het je leuk om mee te werken aan de **kerkdienst op 1^e kerstdag**? Dan is dit je kans!

We gaan een gemeente-orkest vormen, doe je mee? Emiek Kasimier leidt dat orkest. Er staan 3 oefenmomenten gepland: zondagavond 8, 15 en 22 december van 18.30-19.30 uur in de kerk. Jong en oud en alles daar tussenin: meld je aan bij Fennie Veuger, ouderling vieren. Ik wil graag je naam weten, het instrument dat je bespeelt, je mailadres en je telefoonnummer. Ik zie jullie aanmeldingen (graag voor 1 november) vol vertrouwen tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Fennie Veuger, fennieveuger@gmail.com/06-25574293.

Kosters:

In de week van 28 oktober-3 november a.s. (week 44) zijn Ginus en Andrea Haveman de dienstdoende kosters.

Andrea : 06-21921655

Ginus: 06-41891894

Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44.

Telefoonnummers:

Predikant – ds. Betty Gras: 06 21916710

Kerkelijk werker – Roelie Stevens: 06 45741799

Scriba – Martha vd Zwaag: 06 34825931

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie Website: www.deontmoetingskerk.nl

Facebook